

Het kerstverhaal

Hoe het allemaal begon....

God sprak: "Er zal licht zijn, licht voor alle mensen van goede wil.

Ik geef jullie mijn woord:

Ik laat een kind geboren worden,

Een kind dat wordt geboren uit mijn liefde,

een zoon, mijn eigen vlees en bloed."

En God sprak tot zijn aartsengel: "Gabriel, breng deze boodschap naar de mensen."

Maria krijgt de engel Gabriel op bezoek

In het kleine huisje in de stad Nazareth,

Was een jonge vrouw ijverig bezig.

Jozef, haar verloofde, zou vanavond langs komen.

Ze wilde dat alles er netjes en gezellig uitzag.

Ze schrok van de stem die haar groette.

De kamer leek er ineens ook anders uit te zien,

Zo licht.

Bevreesd draaide ze zich om.

Daar stond een man, hij droeg witte kleren, het leek of hij straalde.

'Wees gegroet Maria,

Wees niet bang maar wees blij,

want de heer is met u.

Ik breng u zijn boodschap.

God heeft u uitgekozen om moeder te worden van zijn zoon,

die u Jezus moet noemen.

Eens zal hij groot zijn,

Koning voor altijd.'

Vol verbazing vroeg Maria:

'Maar hoe is dat mogelijk?'

De engel zei:

'Voor de kracht van Gods heilige Geest

is niets onmogelijk.

Daarom zal uw kind heilig genoemd worden,

Zoon van God, de Allerhoogste.'

Maria antwoordde, recht uit haar hart:

'Zoals God het wil, zo zal het gebeuren.'

Maria en Elisabeth delen hun vreugde

Niet alleen Maria, maar ook haar nicht Elisabeth

verwachtte op wonderlijke wijze een kind:

Elisabeth was al oud, maar door Gods kracht zou zij toch een zoon krijgen.

Johannes moest hij gaan heten.

Maria zocht haar nicht op.

Wie beter dan Elisabeth zou begrijpen wat er in Maria's hart omging,

na het bezoek van de engel.

En Elisabeth begreep het, heel goed zelfs.

Zelfs het kindje in haar buik trappelde, toen Elisabeth Maria's stem hoorde.

En Elisabeth riep uit:

'Wees gegroet Maria,

vol van genade,

De heer is met u.

Gij zijt gezegend onder de vrouwen

en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot!'

Maria werd heel blij toen Elisabeth haar zo begroette.

Recht uit haar hart prees ze haar Heer:

‘Groter dan groter dan groot is mijn God,
mijn hart barst van blijdschap.
Want wie ben ik,
dat God mij uitkoos om zijn zoon te krijgen?
Voor altijd zal iedereen mij daarom kennen.
God zorgt goed voor iedereen,
Zoals hij eens beloofd heeft aan Abraham.
Vooral de armen draagt hij een warm hart toe,
nu en voor altijd.’

De droom van Jozef

Nu Maria weg was naar Elisabeth,
zat Jozef alleen.
Nachten lang had hij niet geslapen.
Voortdurend maalde het door zijn hoofd:
Maria die vertelde dat zij zwanger was.
Hoe kan dat nou,
ze waren nog niet eens getrouwd.
Zijn Maria,
het liefste en keurigste meisje van allemaal.
Jozef kon het niet begrijpen.
Hij was helemaal van streek.
In de werkplaats ging het ook al mis.
Hij zaagde alles scheef,
timmerde op zijn duim.
De splinters staken hem in zijn vel,
maar ook in zijn ziel.
“Het is beter dat ik Maria stilletjes verlaat”, dacht hij.
Uitgeput viel hij uiteindelijk dan toch in slaap.
Terwijl hij sliep, kreeg Jozef een droom.
In die droom verscheen een engel,
die zei:
‘Jozef, zoon van David, je hebt gelijk, Maria is lief en trouw.
Juist daarom heeft God haar uitgekozen,
want het is waar:
Maria zal moeder worden van Gods kind.
Wees niet bang, en blijf bij Maria.
Zij zal een zoon krijgen, geef hem de naam Jezus.’

Geen plaats in de herberg

Samen met haar moeder Anna had Maria alle babyspulletjes klaargemaakt.
Jozef had een wiegje en de andere meubeltjes gemaakt, prachtig versierd met houtsnijwerk.
Trots en gelukkig wachtten zij nu, want over een paar weken zou de baby geboren worden.
Maar toen kwam een slecht bericht:
keizer Augustus wilde weten hoeveel mensen er in zijn rijk leefden.
Iedereen moest naar zijn geboorteplaats om zich te laten inschrijven.
Jozef en Maria moesten daarom naar Bethlehem.
Een reis van wel een week, dat zou een zware tocht worden voor Maria, die hoogzwanger was.
Jozef zou een ezel meenemen,
zodat Maria niet de hele weg hoefde te lopen.
Na dagen over de stoffige en stenige en volle wegen te hebben gereisd,
kwamen Jozef en Maria doodmoe in Bethlehem aan.
Het was druk in de stad.
En waar Jozef ook aanklopte,
overal kreeg hij hetzelfde te horen:
‘Helaas, we hebben geen plek voor jullie,
alles is vol.’

Geen enkele herberg had een plaatsje voor hen.
Dat Maria op het punt stond een kind te krijgen maakte niets uit.
Ze werden weg gestuurd.

De geboorte van Jezus Christus in een stal

Uiteindelijk wees iemand hen een plekje.
Er was een stal,
waar zij beschutting konden vinden.
Daar, waar normaal dieren werden gehouden,
werd Jezus geboren.
Maria wikkeld Gods zoon in doeken,
en legde hem in een kribbe.
Deze voederbak vol stro werd zijn wieg.
Jozef liep naar buiten, vol van alles wat hij had meegemaakt.
Aan de hemel scheen een schitterende ster.

De herders in het veld

In de velden rond Bethlehem werd de ster ook gezien door de herders,
die daar in de nacht de kuddes bewaakten.
Terwijl zij naar de hemel keken,
leek de ster sterker te gaan stralen.
In het licht verscheen hen een engel.
De herders wisten niet wat ze zagen
en schrokken.
'Wees niet bang', zei de engel.
Ik kom u iets bijzonders vertellen,
een blijde boodschap heb ik voor u:
"In Bethlehem is een kind geboren,
een redder voor alle mensen,
Gods zoon. U zult hem vinden in een stal, gewikkeld in doeken ligt hij in een kribbe".
Terwijl de engelen waakten over de schapen,
haastten de herders zich naar Bethlehem,
en vonden Jezus daar waar de engel hen had gezegd.
De herders waren ontroerd en gelukkig,
om het kind wat zij zagen.

De wijzen uit het oosten

De ster straalde nog altijd,
ook drie wijzen uit het Oosten hadden dit gezien.
Ze hadden de ster gevolgd
omdat deze hen naar een nieuwe koning zou leiden.
In Jeruzalem vroegen ze de weg aan koning Herodes:
"Waar is de pasgeboren koning van de Joden geboren?
Wij willen hem eren en onze cadeaus geven."
Koning Herodes schrok:
Een nieuwe koning van de Joden, dat wilde hij niet, hij wilde zelf de baas blijven!
Hij vroeg de drie wijzen de koning te gaan zoeken
en daarna aan hem te vertellen waar zij hem gevonden hadden.
Toen de wijzen Jezus gevonden hadden,
en hem hun cadeaus hadden gegeven: goud, wierook en mirre,
kregen zij een droom:
Een engel waarschuwde hen om niet naar Herodes terug te gaan.
Daarom reisden zij via een andere weg terug naar huis.

Hoe het verder ging

Ook Jozef kreeg toen een droom,
waarin hij werd gewaarschuwd voor Herodes.

De koning zou op zoek gaan naar Jezus,
hij wilde hem doden.

Jozef moest met Maria en baby Jezus vluchten naar Egypte.

Toen Herodes gestorven was, keerden zij terug naar hun woonplaats Nazareth.

Daar zou Jezus opgroeien.